

Til alle interesserede

Dette er ment som en hjælp til de mange frivillige, der ønsker at hjælpe til med oplysning- og undervisningsaktiviteter i inspiration af Martinus kosmiske analyser som de fremtræder i Det Tredie Testamente.

Dette skrift retter sig både mod de mange aktiviteter, der finder sted på rent frivillig basis, såvel som mod de aktiviteter, der finder sted indenfor Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Sidstnævnte aktiviteter er begrænset til det formål Martinus udstak inden han forlod det fysiske plan, mens alle andre aktiviteter har Det Tredie Testamente, dvs næstekærligheden som ledestjerne. MIs formål som det fremgår af § 3 i lovene af d. 25 maj 1982 må ikke ændres og kan beskrives således:

- Bevarelse af værket i uændret form
- Oplysning om dette værk til ex via:
- Udgivelse og oversættelse af tidsskriftet Kosmos
- Udgivelse eller medvirken til udgivelse af oplysningsmateriale på så mange sprog som muligt
- Udgivelse og betryggende oversættelser af værket via forlag i ind- og udland.
- Undervisning på MI og via en helårsskole i Klint.

Sagens røde tråd er næstekærlighed

Alle kosmiske analyser i Det Tredie Testamente går op i det højeste facit: "Du skal elske din Gud over alle ting og din næste som dig selv".

Vejen til denne tilstand passerer mange etaper og udviklingstrin fra dyr til menneske. Det Gamle Testamente beskriver en tilstand hvor menneskene skulle lære at beherske sine primitive tilbøjeligheder. De guddommelige retningslinjer blev administreret via jordiske ledere, der ikke tøvede med at anvende dødsstraf som middel til at begrænse det værste barbari. Den åndelige og verdslige magt var i denne periode ét og samme i form af en farao, ypperstepræst, himmelsk kejser eller konge af Guds nåde.

Men de mange krige og mørke oplevelser førte efterhånden menneskene væk fra de gamle flokke og deres mørke traditioner af hævn, ofringer mm. Menneskene kunne dog ikke selv finde vej og blev derfor fortsat ført via sin trosevne og den guddommelige suggestion. De tidligere primitive traditioner blev udskiftet med nye og mere humane og mennesket befandt sig nu indenfor rammerne af de humane verdensreligioner. Her dyrkede man de højeste åndelige facitter, men man havde ikke evne til at analysere vejen til denne tilstand. Man var derfor fortsat afhængig af åndelig vejledning via præster mm. Om end den åndelige og verdslige magt blev mere og mere adskilt var der stadig tale om konkrete traditioner og påbud, man skulle følge for at være "retfærdig" og i harmoni med det samfund man tilhørte.

Men den store forcering af intelligensevnen, som har fundet sted i disse århundreder gjorde mennesket til fritænker på flere og flere områder af livet. De mange reformationer og revolutioner vidner om menneskets vilje til selv at ville bestemme, men også om deres

begrænsede evner hertil. I visse kulturer afskaffede man helt det religiøse aspekt og uden dette åndelige aspekt kunne materialismen og dermed mørket kulminere fuldstændigt.

Alt dette mørke under ét har det kosmiske formål at lede mennesket frem til spørgsmålet om Gud, målet for livet og sin egen identitet. Indtil det får evne til at analysere livet selv er det nødsaget til at befinde sig midt imellem den gamle og den nye verdensimpuls. Men efterhånden som det får evne til at analysere den åndelige del af livet, får det mulighed for igen at få kontakt med Gud og åndeligt ståsted i livet.

Det er formålet med dette skrift at analysere hvorledes dette menneskes længsel efter fred og kærlighed kan udvikle sig til et samarbejde med andre mennesker med det ene mål at skabe virkelig kultur og næstekærlighed – i denne sag mht. information og undervisning i det evige verdensbillede som det fremstår i DTT.

Den ny verdensimpuls er kendtegnet ved intellektuelle begrundelse for alle detaljer. Under indflydelse af den ny verdensimpuls, skal det enkelte menneske nå frem til at forstå livet på egen hånd på samme måde som det kan læse og forstå indholdet i en bog. Det skal nå frem til kosmiske analyser af livets forskellige forhold og derved frigøre sig fra al dogmatik, åndeligt præsteskab og anden sekterisme - alle illusioner skal ”afsløres”. Martinus værk består af kosmiske analyser – ikke af kosmiske dogmer og trossatser.

Det er højest alarmerende hvis mennesker der kalder sig åndsforskere er underlagt den gamle verdensimpuls dogmatik. Det er alarmerende fordi denne dogmatik, der er selve bindemidlet i den gamle verdensimpuls, kun kan virke som en modstand mod al nødvendige udvikling – ja, som den rene åndelige gift – i skabelsen af alkærlighedens kultur af frihed, lighed, åbenhed og videnskab – den intellektualiserede kristendom. Dette sagt som en advarsel idet vi allerede i denne sag har set de første eksempler på en sådan forgiftning.

Hvordan arbejder man således med alkærligheden som højeste ledestjerne?

Hvordan bevæger vi os mod denne højeste tilstand og harmoni med hele livet – ét med Gud uden at falde for vores ufærdige sider? Det er jo en del af udviklingens love, at vi ikke kan undgå at falde der hvor vi ikke har viden. Hvordan tager vi hensyn til denne virkelighed på en sådan måde at vores ufærdige sider bliver mindst mulig til afsporing for os selv og den sammenhæng vi er en del af. Der er ingen sag, der ikke kan risikere at komme i hænderne på dens tilhængeres ufærdige sider. De høje idealer kan således meget vel være et slør af camouflage, der skjuler den praktiske virkelighed indenfor en given sag. Det kan meget vel være modsat i virkeligheden.

Det är ju den inbördes kärleken som är kännetecknet på dem som går i Jesus fotspår. Det är denna inbördes kärlek som bör vara eller bli sakens ansikte i världen.

En struktur värdig denna sak måste naturligtvis på alla sätt bekräfta att uppfyllandet av detta det högsta budet är ledstjärnan i allt som sägs och görs såväl inom Martinus Instituts ansvarsområde som utanför, dvs. också i allt det som sker på det privata initiativets grund med Tredje testamentet som ledstjärna.

Så kanske skulle det vara passande att inledningsvis i strukturen poängtera att Tredje testamentet är nästakärlekens vetenskap. Därefter kan vi undersöka hur de uttalande som vi

känner från Martinus sida är i samklang med kristusmedvetandet. samt vilka uttalande som är så formulerade att de kan missförstås. De bör ju inte vara med.

Fred på jorden och åt människorna ett välbehag.

Det påvisas vilken enorm tolerans och frihet varje människa möter som kommer i kontakt med DTT. De kan tänka fritt, det är en absolut frivillig vägledning. "Ta det av mitt du "kan bruge". (Här har vi Förordet som ett exempel hur Martinus själv löser detta problem)

Sen har vi de mer problematiska aspekterna. Institutets ansvarsområde. De skall ju ha sitt ansvarsområde och det skall naturligtvis också respekteras. Det är ju också viktigt att de utövar sitt ansvar i enlighet med nästakärleksprincipen om samarbetet skall fungera innanför och utanför Institutet. Det får, eller bör få konsekvenser med hänsyn till pengafrågor. Det är ingen företningsvirksomhed osv.

Det vi erfarenhetsmässigt kan konstatera tycker jag är att de hittills inte visat framfötterna med hänsyn till att göra Institutet serviceminded. Att vara serviceminded är ju en aspekt av att gilla att tjäna sin nästa.... denna inställning från Institutets sida är ju enormt viktig för att arbetet utanför skall kunna fungera.

Betydelsen av det fria initiativet bör nog också göras väldigt klart och tydligt. Då Institutet inte tar sig an uppgifterna utanför sitt ansvarsområde går ju allt i stå om de binder människors tankar alltför ensidigt till sitt eget kontrollområde

(Saken är given fri)

Men för att informationen skall kunna bli tydlig och kortfattad bör vi som alltid följa Martinus egen metod börja med det mest grundläggande och övergripande, nästakärleken och därifrån ringa in de verksamhetsområden som denna skall utövas på. Exempelvis skolan på Martinus Center och vad den skall vara till för. Vad vår informationsverksamhet har för syfte, nämligen att göra litteraturen tillgänglig för allmänheten i hela världen på alla språk. Ja den blir ju i praktiken gratis om vi använder internet klokt... Vilket är i kontakt med syftesparagrafen i Institutets egna lagar.

Vår önskan om kvalitetssäkrad information är ju också viktig att betona, då information per definition handlar om människors första kontakt med TT. Väldigt viktigt således.

En huvudprincip med hela strukturfrågan är ju att den skall frigöra lusten till initiativ, öppna dörrar för människor att ta ansvar, prova sig fram, testa de egna förmågornas bärkraft. Det nämner du fint här och det är ju mycket viktigt.

Ingen byråkrati, inga över- och underordnade. Varma, kloka vänliga och hjälpsamma människor är alltså modellen framåt. De är pionjärerna.
