

MARTINUS OG KOSMOLOGIEN

Det fremføres igen og igen fra mange sider, at Martinus ikke anvendte ordet: Kosmologi. Dette er nu ikke helt rigtigt; men han anvendte alligevel ikke denne betegnelse på samme måde, som mange blandt Martinus' elever nu igennem godt et halvt århundrede har vænnet sig til at bruge ordet: Kosmologi. Martinus ville, hvis han en sjælden gang i en sætning brugte dette ord, sige: 'Min Kosmologi', eller: 'Åndsvidenskabens Kosmologi'; men man hørte ham mest bruge titlen: 'Åndsvidenskab'.

I Klint Centeret og på Martinus Institut sagde mange i begyndelsen: Martinus Kosmologi; men mennesker har stor tilbøjelighed til at forkorte dobbeltnavne uden at betænke følgerne heraf, og således hørte man inden længe kun ordet: Kosmologi. Når man i så lang tid, år efter år blev tilvænnet denne betegnelse for Martinus' arbejde, kan det være umådelig svært at skabe en ny rutine; thi: "vane hænger fast". Ordet: 'Kosmologi' henviser imidlertid generelt til Naturvidenskaben og dermed udforskningen af det ydre verdensrum. Dette er naturligvis årsagen til den megen klagen over anvendelsen af netop dette ord i forbindelse med: Det Tredie Testamente.

Misforståelser kan hurtigt opstå og misfortolkes ord og sætninger, vil sådant naturligvis slet ikke kunne undgå at skabe misforståelser. Dette gælder i alle livets forhold: ved foredrag, ved oversættelser, ved artikelskrivning osv., og naturligvis også i dagliglivets kommunikationer. De tre titler, som Martinus gav sit arbejde, blev f.eks. i et tidligere nummer af Den Ny Verdensimpuls [5-2013-s.36] omtalt som analoge med analysen over det treenige X. Imidlertid blev skemaet i artiklen ved trykning af bladet uheldigvis ændret. Ordene blev ikke trykt på den måde, jeg havde skrevet dem; hvorved en misfortolkning naturligvis opstod. Hele sætningen: Guds ånd svæver over vandene, som i sig selv indeholder det treenige X, blev flyttet til at repræsentere X2, medens ordet: 'Gud' skulle have stået under X1 og ordene: 'ånd sv. over' under X2 samt ordet: 'vandene' under X3. Skemaet skulle have vist, at ordene: Det Tredie Testamente - Faderen - Jeg'et og Gud (-s) hører under X1 medens ordene: Martinus Åndsvidenskab - Sønnen - Skabeevnen - Ånd sv. over, hører under X2, og ordene: Martinus Kosmologi - Helligånden - Det Skabte - Vandene, hører under X3. Dersom læseren ikke er bekendt med, at begrebet: 'helligånden' hører ind under X3, kan man bl.a. læse herom i: Det evige verdensbillede, side 37 stk.3. Disse analyser udgør tre sider ved samme sag; nemlig ved selve livet; hvorfor det er essentielt at indse, at det kun er i analyseøjemed, de - tænkt, kan såkaldt adskilles, medens de i livsmanifestationen udgør en evig udadskillelig enhed - en treenighed, som samlet kunne modtage betegnelsen: 0X - helhedens X.

Hvis man betragter Martinus arbejdets tre titler som analoge med X1 - X2 - X3, vil man i princippet ej heller kunne adskille disse titler, og vi får da treenighedstitlen: DET TREDIE TESTAMENTES ÅNDSVIDENSKABELIGE KOSMOLOGI.

Martinus godkendte titlen: Martinus Kosmologi; men ikke forkortelsen til, at man kun omtaler hans arbejde som: Kosmologi. Imidlertid er det min tro, at man trods alt informerende *udenfor* Klint og Instituttet ikke nøjes med at sige: 'Kosmologi'. Det er i hvert fald mit indtryk, at indformeres der andre steder end i disse to centre, anvender man skiftevis betegnelserne: DTT el. MÅ el. MK. således, at nyinteresserede fra starten får indtrykket af, at der *ikke* er tale om naturvidenskab, men om åndsvidenskab. Værre er det, hvis man i foredrag på Klint og på MI fremhæver ordet 'kosmologi' på en sådan måde, at *nyankomne* kan få et forkert indtryk. Dog er det ikke mig bekendt, at noget sådant er sket! Alligevel er det ikke alle foredragsholdere; ikke *alle*, der tager vare på Martinus-Testamentet, som er sig 'ordets magt' bevidst, og dette er vel egentlig første betingelse for at være underviser i logik, hvilket jo er det første og det sidste, Martinus' arbejde står for. Ord kan meget let misforstås, og ord har ofte dobbelt eller flerdobbelt betydning og forstås desuden til tider meget forskelligt ud fra de forskellig-artede baggrunds-erfaringer, mennesker har.

Nøjes man med i daglig tale og foredrag at sige: (M) Kosmologi og (M) Åndsvidenskab, og man ikke anvender titlen: Det Tredie Testamente, fordi man *evt.* (bl.a.) føler, at det er for lang en titel og således har behov for at forkorte, vil man muligt med tiden blot sige: 'Testamentet'. Jamen, dette ville alligevel være bedre end, at man kun siger: 'Kosmologien'; *idet* ord *har ret så alvorlig* en indvirkning på vor tænkeevnes vaneopfattelser samt disses automatfunktioner og hermed på række-vidden af vor dybdeforståelse.

Det ville være en "ordgevinst"- "en mental påvirkningsgevinst", hvis man fremover vænnede sig til at bruge den betegnelse Martinus mest brugte; nemlig ordet: 'Åndsvidenskab'. Dette ord henviser til, at der her er tale om 'tænkningen ovenfra', medens ordet: 'Kosmologi' mere henviser til 'tænkningen nedenfra'. Det er efter min mening netop, fordi mennesker er så indforstået med 'tænkningen nedenfra' [måle - veje - tælle og lægge sammen i den fysiske verden af konstaterings-tænkning mht. verdensaltets ydre manifestationer], at ordet 'kosmologi' helt naturligt i sin tid hurtigt blev accepteret. Den åndsvidenskabelige form for tænkning [tænkningen ovenfra] er mennesker langt mindre bekendt med; men det er jo netop denne form for livsytrings-erkendelses-tænkning mht. bevidsthedsenergiernes indre skabevner, vi skal finde frem til, og præcis derfor ville det være en fordel, hvis alle indenfor Martinus-arbejdet i daglig tale såvel som i foredragene ville lade ordet: 'Åndsvidenskab' få fortrinsret. Ord er det vigtigste redskab i befordringen af menneskehedens vej mod lyset: I begyndelsen var ordet, og vi skal alle vende hjem.

Al tænkning - ordets anvendelse - er naturligvis et spørgsmål om udvikling. Den form for tænkning, som for det nærværende dominerer mest i vor samlede jordiske erkendelsessfære, udgør: egoistisk kalkulationstænkning. Denne form for bevidsthedsvirksomhed har rod i vore æon-årige dyriske vanefunktioners selvopholdelsesdrift, hvilket er et ganske naturligt trin i den udvikling vi gennemlever. Skal vi videre frem i udviklingen, kan det kun ske igennem selverkendelse; thi uden at komme til erkendelse af en uheldig tanke-følelses-konstellations automatiske reaktioner, kan man ikke ændre disse. Vi må altså lære at "se sindets selvished i øjnene" og at tænke mindre egoistisk og mere holistisk for at kunne nå frem til lysets verdener.

Vigtig er også oplysningen om, at Martinus' livsanalyser udgør: 'Talsmanden den hellige ånd', hvis komme Jesus bebudede, og hvorved den hidindtil ufærdige Bibel er blevet færdigskrevet af en kosmisk bevidst, - en Kristus; - et menneske, der ligesom Jesus kunne sige: "Jeg og Faderen er ét". Det skal derfor slutteligt understreges at uanset hvilken omtale og hvilke skriftlige ændringer og tilføjelser ufærdige mennesker eventuelt måtte tildede og udsætte verdensgenløserens livsværk for, så er og forbliver Martinus samlede originale værker identiske med deres samlede titel: DET TREDIE TESTAMENTE.

Ufærdige menneskers eventuelle forfalskede udgivelser kan naturligvis i sandhedens navn ikke høre ind under dette testamente og denne titel. Sådanne udgivelser ville ikke kunne udgøre andet end et mere eller mindre afvigende surrogat for den ægte vare. Det kunne muligvis eventuelt for nogle mennesker opleves som et godt surrogat?, og således have sin relative betydning; men under alle omstændigheder vil det aldrig kunne være andet end et surrogat. Man ville ej heller et eneste øjeblik kunne være sikker på hvad, verdensgenløseren skrev, og hvad andre eventuelt indførte eller eventuelt fjernede.

Vi ufærdige mennesker skal i alle livets forhold lære bevidst og vågent at vælge: sandt eller falskt. Dette kan vi gøre med hensyn til Det Tredie Testamente, medens vi i rigtig mange andre tilfælde af vor nuværende jordiske tilværelses udfordringer, må søge at vælge det mindste onde ud af flere muligheder. Vi er alle elever i det daglige livs skole.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

NB-overblik:

- X1: Faderen - - - - - Jeget - - - - - Det Tredie Testamente - - - Gud(-s)
- X2: Sønnen - - - - - Skabeevnen - Martinus Åndsvidenskab - - Ånd over
- X3: Den Hellige Ånd - Det Skabte - Martinus Kosmologi - - - - - Vandene

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆